

Kære forældre til forårsbørnehave-børnene

Jeres dejlige unger har nu gået i forårsbørnehave i 3 uger - og hvor er det en kæmpe fornøjelse at have dem! Det er en livlig, nysgerrig, kreativ og legende flok, og de beriger på hver deres måde dagene med indput, idéer og humør. Et godt eksempel er madpakkespisningen, hvor en frugtstang begynder at "snakke" med sidemandens agurk. Lidt efter er hele bordet i gang med et lille madpakke-borddukketeater. Alle deltager, alle hygger sig.

Så kan man ikke få sætningen "*ikke lege med maden*" ud af sin mund, men blot nyde hyggen og samhørigheden.

Den første tid i forårsbørnehaven bemærkede sig naturligvis ved, at meget - ja næsten alt - var nyt og spændende, måske en smule skræmmende. Børnegruppen kendetegner sig bl.a. ved, at kun 2 ud af de 10 børn har ældre søskende. Derfor er det for langt de fleste børn deres første møde med skolen, og de havde derfor mange spørgsmål - og skulle helst vide det hele på én gang.

"Kan vi se en rigtig klasse?", "Kommer vi til at se nogle rigtige skolebørn/lærere...?"
"hvad er et frikvarter?" ... :-)

Derfor bankede vi på indtil dette års børnehaveklasse, som jo er vores nabo, og kom ind og blev præsenteret for hinanden. Børnene kiggede nysgerrigt på tavlen, alfabetet på væggen, på børnene og på Line, der havde klassen i den pågældende time. Allerede i frikvarteret efter legede flere af børnene på tværs af klasser. Flere af indskolingsbørnene synes jo også, at det er spændende med nye "små" kammerater, og opsøger gerne forårsbørnehavebørnene for at lege.

Skolens fysiske rum træder mere og mere tydeligt frem. Vores daglige ture til hallen, lille skolegård, forårsbørnehaven og Lærkehaven virker de helt trygge ved.

Musiklokalet er vi i hver fredag, og forleden var vi på en spontan

"hvad-mon-der-er-bag-døren-ekspedition", hvor vi fandt ud af, at man kan komme fra hallen og til musiklokalet uden at gå ud! Fantasien er på spil, når man står ved en dør og gætter på hvad der er bag den.

Dette med at lære nyt trætter naturligvis. Det er helt naturligt:) Alle børn er selvsagt forskellige og tager det nye ind i forskelligt tempo.

Et andet kendetegn ved gruppen er kønsfordelingen med 7 piger og 3 drenge. Det er *meget* vigtigt, at alle børn, uanset køn, føler at de har nogen at lege med. Nogle gange skal de have lidt hjælp til at åbne op for det modsatte køn. Dette må I gerne tænke ind, når I laver legeaftaler for jeres barn. I forhold til den lille drengegruppe er vi meget opmærksomme på, at de er ordentlige ved hinanden, og at de passer godt på hinanden, så der ikke er nogen der bliver ufrivilligt tredje-hjul.

Amanda og Mathias er stadig nye i børnegruppen, hvor er det dejligt med nye legekammerater. Vi har naturligvis ekstra fokus på, at de bliver godt integreret i børnegruppen. Også I kan hjælpe disse børn ekstra godt på vej ved at huske dem i en evt. legeaftale. En klasseidentitet fødes netop af at I/vi forældre hjælper børnene med at tage ansvar og drage omsorg for hinanden.

Skolens liv og struktur folder sig således mere og mere ud for børnene. De giver den gas til morgensport. Så meget, at vi skal være påpasselige med at veksle legenes aktivitetsniveau, så de ikke har sidestik resten af dagen! *“Man bliver plask-sjask våd af at lave sport, Laila. Må jeg godt tage mit tøj af?”*. Der er generelt et stort konkurrence-gen i gruppen, så det skal også læres, at man ikke sådan kan aftale hvis tur det er til at have bolden i stikbold, og at man altså skal ud og sidde når man bliver ramt. Heldigvis har kongen ofte fødselsdag - så kommer alle fri igen:-D

Til slut nogle vigtige datoer:

Allerede på **onsdag d. 25/4** skal vi på **bondegårdsbesøg** hos Jørgen og Dorte Bøcher Jensen der driver en gård ved Halvrømmen. Dorte og Jørgen er også forældre til børn på Vedsted Friskole, og har før taget meget gæstfrit imod børn fra både børnehaven og skolen. Det bliver spændende. **Børnene skal derfor denne dag være i børnehaven senest kl. 8.30.** Vi er tilbage i børnehaven **Senest kl. 13.30.** Børnene skal medbringe en god madpakke samt drikkedunk i en lille taske og tøj og sko der passer til vejret og til at gå langt.

D. 14/6 (ja, der er stadig længe til) er der **Sommerkoncert** på skolen. Jeg har i år tænkt at forårsbørnehaven også skal optræde, så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Vi pønser lidt på, at vi skal have et lille klasse-arrangement snart, men dette er stadig i støbeskeen, så herom senere.

Mange forårshilsner

Siri og Laila



