

Yngstegruppen fortæller...

"Det er forår solen skinner – vi får røde æblekinder". Endelig er der varme i luften, og vi er derfor meget ude. Vi har et blåmejse-par, der bygger rede i vores "kigge-ind-rede", og det er meget spændende at følge med i deres travle færden. Børnene er i det hele taget meget opmærksomme på fuglene der er omkring os og deres forskellige lyde. Mon ikke fuglenes liv er noget vi vil udforske nærmere i den kommende tid. Liv på mikroplan er børnene også meget interesserede i. De finder især mange mariehøns, men også andet småkravl undersøges. På vores små ture i skoven oplever vi hvordan det kribler og krabler, når vi vender en sten eller roder i en gammel træstub. Nogle børn tager ivrigt fat i de små kryb (hvor langt kan man strække en regnorm?!) og andre ser tingene an. Sådan er det også når vi putter jord i pletter for at se, om vi kan lave kastanjetræer ud af spirende kastanjer. Nogle børn er forsigtige, når det handler om at få jord under neglene, mens andre har jord helt om bag ved ørerne! Vi får heldigvis rig mulighed for at øve os, for nu hvor varmen er kommet, må vi se at få sået i vores højbed.

Med solens komme følger også nødvendigheden af solcreme. Husk derfor at putte solcreme på jeres barn om morgenen. Vi sørger for, at de får nyt på til middag.

Vi er nu 16 børn i yngstegruppen. Den 1. april startede Vilma og Anton i yngstegruppen, endnu engang velkommen til☺ Samtidig sendte vi Nynne og Emina op på Lilla Stue. Heldigvis er de jo ikke længere væk, end at vi kan hilse på og vinke til dem.

Hver formiddag tager en lille gruppe på 6 af de ældste yngstegruppe-børn med en af de voksne fra yngstegruppen på en lille udflugt. De går ofte op på Lilla Stue eller deres legeplads, men det kan også være en tur ud i det blå. Dette nye tiltag har flere formål. Dels kan de 6 børn blive fortrolige med Lilla Stues rammer, børn og voksne. Dels kan vi nemmere give disse 6 børn nogle udfordringer, der passer til deres udviklingstrin. Endvidere giver det resten af yngstegruppen lidt mere luft. Det giver tid og ro for de nyeste børn til at falde til. Strukturen hjælper os med at holde fokus på omsorg, nærvær, relationer, oplevelser og udvikling for hele yngstegruppen.

Fremover skal I – hver fredag - tage jeres børns ting og kasser med hjem fra garderoben så at vi bedre kan få gjort rent, men også at I kan få kigget jeres børns sager igennem og få fyldt "lageret" op ☺

Vi satser på et forår fyldt med solskin og trivsel.

Mange forårshilsner

Tine, Stefan og Laila