

Kære forældre til Forårsbørnehave-børnene

Jeres dejlige børn vokser mere og mere sammen som gruppe. De hygger sig med hinanden, kan virkelig GRINE og FJOLLE sammen, og jeg glæder mig meget over, at drenge og piger fortsat blander sig mere og mere med hinanden og leger sammen. Børnene er endvidere nogle små stærke personligheder, og så bliver der jo kæmpet lidt om pladserne engang imellem;-) Når der opstår konflikter prøver jeg efter bedste evne, at hjælpe dem med at italesætte hvad der kan være på spil imellem dem og "oversætte", hvad det fx kan betyde, hvis man til morgensport sætter sig ind til væggen med armene over kors. Morgensport er, ud over at børnene får rørt sig, i det hele taget en fantastisk platform for social læring. Børnene lærer og leger på mange planer i denne skattede morgenstund.

I vores emne om vikingetiden/nordiske myter er jeg færdig med at fortælle de myter, der egner sig til børnene. Jeg fortæller nu sagn fra tiden, fx har børnene hørt "Lindormen" og "Kong Skjold". Vi er nu ved at smage lidt på vikingetiden. Vi har smagt frugt- og honningpunch og små vikingekiks/brød. I næste uge bager vi på tirsdag en Midgårdsorme-kage og tager på myte-skattejagt om onsdagen.

Igen i år har jeg tilmeldt Forårsbørnehaven Cirkus Summarums Cirkusskole. Det er et landsdækkende arrangement, hvor man kan lege cirkus i sin institution og til dette får man tilsendt en lille cirkuskasse med rekvisitter. Derfor er det naturligvis oplagt, at vi laver en lille forestilling for jer forældre som afslutning på cirkus-ugen.

Vi starter med Cirkusskolen allerede i næste uge torsdag d. 13/6 og afslutter med en **cirkusforestilling torsdag d. 20/6 kl 16.30 - 18.30** for forældre og søskende med efterfølgende hygge. Det bliver spændende og sjovt!

Mange solskinshilsner

Laila

