

LILLA STUE fortæller...

Velkommen tilbage til et helt nyt år på lilla stue!

Vi er blevet en stor dejlig flok på 23 børn på lilla stue. Mie på 4 år er startet i børnehaven og Maggi er flyttet fra lille gruppe til lilla stue 😊

At vi er mange børn, har den store fordel, at der er mange mulige legerelationer og jeres børn er rigtig gode til at lege på tværs af aldre og køn. Den første uge i børnehaven har børnene fundet hinanden igen efter en lang ferie, men en lang ferie kan også gøre, at børnene får øjnene op for nye legerelationer- nye venskaber!

Vi vil i den kommende tid eksperimentere med at dele børnegruppen op i mindre grupper.

I denne uge har vi læst højt for børnene i mindre grupper. Det gør læseoplevelsen og samtale mere nærværende for dem. Det er en god stund for både børn og voksne, som vi vil pivotere så vidt muligt, hver dag.

Om formiddagen gør vi lilla stue endnu større. Vi åbner døren til køkkenet og bruger i lige så høj grad rummet der' til aktiviteter og leg. Det giver børnene bedre mulighed for fordybelse i bl.a kreative aktiviteter, ro med en bog, koncentrerede konstruktionslege eller mindre grupper i forskellige aktiviteter med én voksen. Mindre legegrupper på legepladsen samt ture ud af huset, kommer de næste par måneder ligeledes til at bestå af.

Vi NYDER især de dage, hvor himlen er blå og vandpytterne på legepladsen stadig er store. Vær' opmærksom på, om jeres barn stadig har ekstra tøj i garderoben. Det er sjovest at være ude, hvis man er klædt varmt på.

GÆT en naturoplevelse...

*Det er altid fedt at springe ud i en Hoppe af glæde.
Sidde i den. Lege i den. Dele den med gode venner. finde sine egne grænser - mærke sig selv. Bruge sig selv fysisk.
Det er en total oplevelse.*

