

Kære forældre i mellemgruppen 😊

Børnene på Lila stue har i denne tid været delt op i to grupper, som en mellemgruppe og en førskolegruppe. Mellemgruppen har i denne tid benyttet sig af det gode vejr, og derfor været på mange turer ud af huset. Børnene har været på tur til Skipper Clements Naturlegeplads. Her var der gode muligheder for, at børnene kunne udfolde sig motorisk. Ydermere er selve turen god til fordybelse i diverse planter og blomster.

Børnene har været på ture i hele Birkelse, og kender byen ret godt nu. Det valgte vi at teste børnene i, og der blev derfor afholdt en skattejagt. Børnene skulle lytte, og observere for at kunne gætte ledetrådene. Når børnene skulle lytte, var det f.eks. "ARRRRGGGH!!" og "Ding!... Dong! ...". Børnene var gode til at gætte den første lyd var en pirat, og koble det sammen med en leg, de havde leget ugen før, inde i skoven i en hule. Ydermere lavede Laila og Stefan nogle korte skuespil, som også fungerede som ledetråde. Her blev der livligt udtrykt to fodboldspillere. som førte til fodboldbanen, og en sketch, med en handlende og en kasseassistent. Heldigvis var vi så heldige at skatten lå begravet i Dagli` Brugsens fryser, som bød på lækre is.



De Pædagogiske Brilller

Vi tager lige de pædagogiske briller på, og kigger på det børnene kan tage med videre fra dette forløb.

Børnene er blevet øvet i at være selvhjulpne. Det blev de når vi skulle på tur og have rygsæk med, som skulle indeholde deres madkasse. Børnenes motorik er blevet stimuleret, bl.a. på Naturlegepladsen, f.eks. svævebanen. Ydermere er børnenes sanser blevet stimuleret, når de har klatret, drejet rundt på den kæmpe edderkoppegyng, samt rørt ved forskellig flora. Børnene har også styrket deres kropsbevidsthed, gennem opmærksomhed på deres trætte ben, og at hurtige bevægelser øger indtag af ilt osv. Ved at vi har været delt op i to grupper, har børnene også haft mulighed for at danne nye relationer til jævnaldrende, samt videreudvikle på allerede eksisterende venskaber.

Ud over at være på en masse ture, benytter vi også en del tid hjemme i Landsbyhaven. Her øver vi mellemgruppen i at deles om legetøjet. Det er ikke altid nemt at give sin cykel fra sig, selvom man ikke cykler på den mere. 😊

De næste par uger vil der være flere turer ud af huset, bl.a. skal vi ud og fiske ved Anne Marie, samt fortsætte med vores gode turer i Birkelse og Naturlegepladsen. Der er nogle af børnene, som ikke har sin egen taske med når vi skal på tur. Vi har tasker i børnehaven, men hvis i eventuelt skulle have en liggende derhjemme, som godt må komme med på tur, skal I være mere end velkomne til at tage dem med 😊

Venlig hilsen Viola, Laila og Stefan 😊