



”Vi vokser ved at lykkes”

Vi er rigtig glad for at kunne lave aktiviteter særligt for de kommende skolebørn - FORÅRSBØRNENE!

Vi kan høre og mærke på børnene, at de er glade og forventningsfulde i forhold til, at der sker noget særligt for dem. De står med det ene ben i børnehaven og det andet ben er stærkt på vej videre - det kan vi tydeligt mærke på dem. De nyder stadig trygheden i de rammer børnehaven sætter og tilknytningen til de tætte, nære voksne... MEN...de er sultne efter udfordringer. Det er lige som det skal være!

Vi har valgt, at vi vil tage udgangspunkt i, at børnene skal op på cyklen mange af dagene. Det at cykle sammen giver en naturlig ramme for det vi gerne vil med børnene i denne periode. Når vi skal på små eller store cykelture er der en meget stor motivation i at få pakket sin egen taske og få styr på sig selv og cyklen-børnene vil nemlig MEGET gerne ud i det blå med deres cykel.

Når vi cykler, cykler vi på en lang række med en voksen forrest og bagerst. I denne cykelrække erfarer børnene hurtigt vigtigheden af at kikke op og være opmærksom på den der kører foran. Samtidig at være opmærksom på at lytte til fælles beskeder. At være opmærksom og fordybet - at hjælpe hinanden og give plads.

Indimellem ”cyklerierne” laver børnene opgaver i mappen og vi snakker sammen. At fortælle for de andre og lytte til den der fortæller... række hånden op og respektere andre i det rum vi har sammen - det øver vi os i.

I denne uge har vi introduceret børnene for RUNDBOLD! Vi bygger langsomt reglerne på, så alle får dem lært. Det kræver meget opmærksomhed, koncentration og overblik for at lære reglerne og følge med i spillet. Børnene synes det er sjovt og er langsomt ved at forstå det.

Nogle dage har vi turdage, hvor vi tager i skoven, besøger dyrene hos Anne Marie, eller tager på tur til en af de dejlige steder vi kan nå i gåafstand. Et af de steder vi snart skal opleve er en tur i Ulveskoven.

Børnene er meget nysgerrige når vi er på tur. De har rigtig mange spørgsmål og er gode til at huske. På de gåture vi har været på, er der en anden måde at være sammen på end på vores cykelture. Når omgivelserne giver, at børnene kan bevæge sig i egen tempo uden at holde hinanden i hånden, bliver hver sten, snegle, plante og hvad vi ellers falder over på vejen vendt og drejet... deres iagttagelsessevne og fordybelse er virkelig i omdrejninger!!

Vi oplever, at børnene kommer tæt på hinanden. De oplever deres egne og hinandens succeser, men også følelsen af at noget ikke altid lykkes. Vi snakker med børnene om, at man skal øve sig, når det man gerne vil ikke lige lykkes. At øvelse gør mester og at ingen kan alt med det samme. Det at børnene har høje forventninger til sig selv, er umiddelbart positivt- så længe lysten og glæden til at klø på er der. Det er en fin balance!

I næste uge skal jeres børn have cykler og cykelhjelm med igen. Det bliver en uge hvor vi både cykler og har andre aktiviteter. Cyklerne bliver låst inde hver dag, og kan sagtens stå i børnehaven.

I løbet af juni, vil vi lave overleveringer af jeres børn til skolen. Vi glæder os til at fortælle om jeres dejlige børn!